

Sytse van der Werf

De Ebenhaëzer

Hijs dan de seilen, open de brug
De Ebenhaëzer is na jaren terug
As skuutsje fan Dokkum gaat'ie feur goud
Met ut brús feur de kop en niet te benaud

Hij liep fan de wal feur mear dan 100 jaar
De skipper had ut maar goed feur mekaar
De fracht bracht genoeg geld in de knip
En zeilen was ut einde op un Barkmeijer skip

Toen hij stief kwam syn seun Knilles an 't roer
Dy't met zand, grind en steen sels de Isel op voer
Maar ut Bergumer meer, werd hem haast fataal
ging ut kruise iis met syn skip an de haal.

Hijs dan de zeilen, open de brug
De Ebenhaëzer is na jaren terug
As skuutsje fan Dokkum gaat'ie feur goud
Met ut brús feur de kop en niet te benaud

De krisis sloech toe, alles raakte in ut slop
De fracht bracht helaas gien staver mear op
Ut skip werd ferkocht, ut boek dat kon dicht
de Ebenhaëzer voer feurgoed út ut sicht

Stryk nou de seilen, slút nou de brug
De Ebenhaëzer sien wij nooit meer terug
Je skip te ferliezen, dat doet frij wat seer
un andere toekomst was der niet meer

Maar 80 jaar later, geloof ut of niet
Ut skip is der weer, un wonder is geschied
Ut is niet sonken of ergens fergaan
De Ebenhaëzer hêt altyd bestaan

Nou faart 'ie feur Dockum in de IFKS
De bemanning is skerp en goed bij de les
Eens langs de kaden, dat is ons visioen
Wordt' ie hier huldigt as skuutsjekampioen

Hijs dan de seilen, open de brug
De Ebenhaëzer is na jaren terug
As skuutsje fan Dokkum gaat'ie feur goud
Met ut brús feur de kop en niet te benaud

Hijs dan de seilen, open de brug
De Ebenhaëzer is na jaren terug
As skuutsje fan Dokkum gaat'ie feur goud
Met ut brús feur de kop en niet te benaud (2x)